

כימאים ראשונים בארץ ישראל:

ברנרד היילפרן - פטרונם של היהודים חסידי ישוע בארץ ישראל העותמאנית

של קיסר גרמניה ומלך פרוסיה וילhelm השני, ושל אשתו הקיסרית אוגוסטה ויקטוריה בארץ הקודש בסתיו של שנת 1898.

בגיל 57 פרש היילפרן מחברת "תומס קוק ובנו" עקב בריאותו הלקויה, אך המשיך בעיסוקיו הפילנטרופיים כפטרון של "אגודת היהודים מאמני ישוע" בירושלים. "אמבי" (מלבדי), כך כתב באחת מאיגורתו, "אין עוד עברי נוצרי בתוכנינו". בירושלים שהוא בעל אמצעים עצמאי. במסגרת תפקידו כפטרון האגודה הוא ניסה להפעיל את קשריו הרבים כדי לסייע תרומות לבניית בתים להשכלה לנזקקים הרלונדוניים. עם תום לימודיו הוא חזר לארץ, ועסק בהצלחה רבה בצדפות. בשנת 1868 הופיע שמו בראשית מכבלי החסות של הקונסוליה האמריקנית בירושלים, ולפניהם כהן היה ברישימת מכבלי החסות של הקונסול הגרמני בעיר.

בישוע מחוץ לחומות העיר. היילפרן נפטר בגיל 63, ונפטר ב-13 בדצמבר 1909, בבית הקברות הפרוטסטנטי של הר ציון. □

© 2002. כל הזכויות שמורות לגורשו נראל. אין להעתיק
מאמר זה או חלקים ממנו ללא רשות בכתב מהמחבר.



הכתוב בחלקו העליון של גיר המכתבים האישי של ברנרד היילפרן

גורשו נראל

ברנרד היילפרן (Bernard Jacobus Heilpern) נולד ב-21 במאי 1846 בבלגרד שבסרביה. מוצא משפחתו מוויסבורג שבשטח האימפריה האוסטרית, ואביו התגורר שנים מספר באראה**ב**. ברנרד הגיע לירושלים בשנת 1864, ושם התודע לבשורת ישוע באמצעות הבישוף האנגליקני ברקלי (Barclay). בגיל 19 הוא נטבל בכנסיית המשיח" בירושלים (ב-15 באוקטובר 1865), על ידי היהודי המשיחי פרנקל (E.B. Frankel), שכן הבישוף ברקלי היה באותה עת אנגלי. פרנקל היה מיסיונר, שפעל בירושלים מטעם "החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים" (L.J.S.), עד שנשלח לדמשק בשנת 1869. כנהוג בכנסיות פרוטסטנטיות, היילפרן עבר את טקס הקבלה לנכסייה (Confirmation) בהנחיית יורשו של ברקלי, הבישוף גובאט (21 בינואר 1866). באותו תקופה עבד היילפרן כשומר ב"בית המלאכה" (House of Industry), שהיה בהנחתת המיסיון הלונדוני.

זמן קצר לאחר טבילתו הגיע היילפרן לאי

Hebrew-Christian Association.

Jerusalem.

The above Association has for a very long time felt the necessity, of doing something, by which its Members may be permanently benefitted, the Brethren more closely united, and a standing obtained amongst the other Communities in this city.

At a Meeting held Feb 13 1904, various plans were discussed, and the following was unanimously decided to be the most likely to ensure these results; viz:-

To buy a piece of land, somewhere outside the city, and to build a dozen houses on it. These would be let to the poorest families of the Association at a low rent, which would go towards paying the taxes, and keeping the houses in repair.

The question of House-rent is always a very serious matter to the poor; but, by thus forming a Hebrew-Christian colony, our poorer brethren would be relieved of much anxiety, live in better houses, in a healthier locality, and pay a much lower rent.

This, however, will entail a considerable outlay, -at least £4000, and as hardly any of the members are in a position to help materially towards raising this sum, we therefore appeal to all kindhearted friends, as well as to our Hebrew-Christian brethren, to help us to carry out this plan.

May it be to the glory of our Heavenly Master, and for the benefit of our needy brethren!

קריאה של היילפרן למגבית עבור הנזקקים בקהילה היהודית חסידי ישוע בירושלים, 1904