

De geheime oorlog tegen
Iran • 12

Hamas heeft militair
gefaald • 16

ISRAEL

NIEUWS UIT

N° 12 - December 2009

Immanuel

*«Zie, de jonkvrouw zal
zwanger worden en een zoon
baren; en zij zal hem de
naam Immanuël geven»
(Jes. 7:14)*

Pagina 4



בית שלום
www.beth-shalom.nl

EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

«Operatie Genade» of de evacuatie van Messiaanse Joden uit Eretz Israel in 1948

«Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israël, verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. ... Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God» (Am. 9:14-15); «Ik zal Mijn Geest in u geven» (Ez. 37:14).

DR. GERSHON NEREL – deel 41

In de zomer van 2009 heeft de World Union of Jewish Studies (Wereldunie voor Joodse Studiën) met haar zetel in Jeruzalem onder de titel *Iggud* (unie) een nieuw, omvattend werk (deel 2) met Engelse en Hebreeuwse artikelen over de historische en maatschappelijke ontwikkeling van het Joodse volk gepubliceerd. Mijn bijdrage aan dit boek gaat over het thema «Operatie Genade of de evacuatie van Messiaanse Joden uit Eretz Israel in 1948».

Met de codenaam «Operatie Genade» benoemden verscheidene Britse instellingen een reeks geheime acties die tenslotte in het voorjaar van 1948 tot de evacuatie van de meeste Joodse gelovigen in Yeshua uit het land Israël leidden. Op dat moment was al duidelijk dat het Britse mandaat over Palestina/Eretz Israel na ongeveer dertig jaar ten einde liep en dat er een Joodse staat gesticht zou worden. Er leefden toen ongeveer 150 Messiaanse Joden in het land, die vasthielden aan de Joodse wortels van hun geloof in Yeshua en bekend stonden onder de naam «Hebreeuwse/Joodse christenen». In tegenstelling tot de gelovigen in de 21ste eeuw behoorde voor de stichting van de staat Israël de overgrote meerderheid van de Messiaanse Joden tot de gevestigde protestantse kerken, gemeenten en zendingsorganisaties die vooral uit Groot-Brittannië, Amerika, Finland, Zwitserland en Zweden kwamen. En anders dan destijds stichtten Messiaanse Joden tegenwoordig hun eigen onafhankelijke gemeenten en zelfs liefdadigheidsorganisaties.

In de jaren 1946 tot 1948 verbreidden zich onder de zendingsorganisaties en christelijke gemeenten in het land geruchten over een grote

vervolg van gelovigen van Joodse afkomst in de nieuwe Joodse staat die spoedig zou ontstaan. Men geloofde dat de situatie van toen vergelijkbaar was met de vervolging van de Joodse discipelen van Yeshua in het land ten tijde van de tweede tempel. In werkelijkheid werd echter aan het einde van de mandaattijd op een enkele uitzondering na geen enkele Messiaanse Jood om zijn geloof in Yeshua systematisch vervolgd of zelfs gedood.

Voor zover we nu weten zijn er voor de stichting van de staat in totaal 94 Hebreeuwse christenen uit het land geëvacueerd. De meesten van hen

De Joodse gelovigen waren ervan overtuigd dat het Zionisme een werktuig in Gods plan was, om een geestelijk herstel van Israël te bewerkstelligen

werden met het schip «Georgic» naar Liverpool gebracht. Zij zijn in Engeland gebleven en nooit meer naar Israël teruggekeerd. Naast de feiten en getallen in verband met «Operatie Genade» dient men echter ook rekening te houden met de symboliek van deze onderneming en de betekenis die men er zowel in Groot-Brittannië als in Israël aan gaf. Per slot van rekening is het zoeken naar de eigen identiteit onder Messiaans-Joodse gemeenten in het land tientallen jaren lang door zulke pogingen tot verklaring gekenschetst.

Nadat de meerderheid van de Hebreeuwse christenen naar Engeland

was geëvacueerd, bleef er nog een klein restant van een 25 personen in het land achter. Deze Joodse gelovigen waren er vast van overtuigd dat het zionisme een werktuig in Gods plan was om het geestelijke herstel van Israël te bewerken. Zij besloten om in Israël te blijven, zich samen met vele andere Joden voor de stichting van de Joodse staat in te zetten en daarin volkomen te integreren. Tot de kring van deze personen behoorden Abram Poljak, Pauline Rose, Solomon Ostrovsky, Moshe Immanuel Ben-Meir en Haim Joseph Haimoff (Bar-David). Zij waren er van overtuigd dat er met de terugkeer van de Joden naar Sion veel eindtijdprophetieën van de Bijbel in vervulling gingen. Ook het visioen van de profeet Ezechiël over de dorre doodsbeenderen in het «dal» werd nu in Eretz Israel historische werkelijkheid (Ez. 37:1-14).

«Operatie Genade», die ook wel «wegsluizen», «wegrukken» of «vlucht» wordt genoemd, was in Eretz Israel een keerpunt in de geschiedenis van de moderne Joodse gelovigen in Yeshua. Het kleine nog in het land wonende restant onderging een getalsmatige versterking door zionistisch gezinde Messiaanse Joden die naar Israël immigreerden. Beide groeperingen hebben gezamenlijk nieuwe, onafhankelijke gemeenten gesticht. Tegenwoordig staat deze beweging onder het lemma «Messiaans»/«Messiaanse Joden» zelfs in het beroemde Hebreeuwse woordenboek van Avraham Even-Shoshan. Critici zien in de evacuatie een uiting van een zwak geloof. Maar de Heer heeft de Messiaans-Joodse presentie in de staat Israël bewaard en het getuigenis over het geloof in Yeshua nieuw leven ingeblazen en bevorderd. ■